

## PROF. DR. SALİM ÖĞÜT'ÜN MAKALESİ ÜZERİNE KISA BİR TA'LİK

A Short Explanation on Professor Salim Öğüt's Article

Prof. Dr. Orhan ÇEKER

İnsanlığın en eski döneminden bu yana, hatta Adem babamız daha hayatta iken insanlardan kimileri Allah Teâlâ ile mücadeleye heveslenmiş, insanlardan bir kısmı da onlara destek olmuştur. İnsanlar arasında hayırdan başka bir şey düşünmeyen masum peygamberleri bile şehid edenler çıkmıştır. İndirilmiş olan kitap ve sahifeleri yok etmek uğruna epey gayret sarfetmişlerdir. Tahrifle neticelenen bu gayret ile Sahifeler, Tevrat, Zebur ve İncil ya yok olmuş, ya da asliyeti kaybolmuş, bir kültür yığını haline gelmiştir. İlahi kitapları tahrif edip bu hale getiren insanoğlundan bir kısmı, Kur'ân için de aynı yola girmeye heves etmiştir. Kur'ân'ı lafzan tahrif edemeyeceğini bilen hatta ümidini kesen bu tür insanlar, geçmişte de, şu anda da artık **Mânevî tahrif**'e yeltenmişlerdir. Bu, şu demektir; Kur'ân'ı lafzan tahrif (**lafzî tahrif**)'den ümitsiz olanlar, hiç değilse Kur'ân'ı ma'nen yozlaştırabilmenin yollarını aramaktadırlar. Yani Kur'ân'ın lafzı aynen duracak ama o lafzlara yüklediğiniz ma'na, İslâm'a tamamen yabancı olacak. İşte bu yoldaki insanlar şimdi bu manevi tahrif için çırpınıyorlar. Bunlar bir yandan işlerinin kolaylaşması için, İslâm'ı mevzii olarak –müslümanın zihninde- tahrip etmeye çalışıyorlar. Kafalarda var olan islami bilgilerin, sözümona “Gerçek İslam”la ilgisi olmadığını söyleyip duruyorlar. İşte, bu güya “Gerçek İslam” müslümanın zihnindeki, yine sözümona “uyduruk” İslâm'la yer değiştirmeli imiş... Bu insanlar, bir yerlerden ciddi ücretlerle görev almışlar gibi sâdikâne çalışıyorlar. Görev şu: Adı İslâm (hem de Gerçek İslam) olan ama muhtevası İslam'la hiç ilgisi olmayan bir din icad etmek. Allah ile mücadeleye hevesli olan bu insanlar, görevlerini yerine getirmek için şu yolları sırasıyla denemektedirler:

Önce İslâm'ı müslümanın zihninde karmakarışık bir hale getirmek. Bunun için de fakihlere ve fıkha karşı çıkmakla işe başladılar. Fakihler masum olmadıkları için, normal olarak bu konuda hızlı yol aldılar. Yanı sıra Kelâm ve Tasavvuf da bu bombardımandan nasibini aldı.

**İkinci basamak** olarak, sıra Peygamber'imizin sünnetine ve hadislere geldi. Hadislere; "uydurma çok karışmıştır" ya da "Kur'an'la bağdaşmıyor" diye çok saldırılar olmaktadır. Halbuki "*Benden bir söz size nakledilirse, onu Kur'an'a vurun, uymuyorsa tutun atın*" mealinde bir hadis yoktur. Bunun sonucunda, "İslâm'ın tek kaynağı Kur'an'dır, başka kaynak yoktur." "Kur'an'daki İslâm, İslâm'ın ta kendisidir" safsataları ortalığı sardı. Gerçekte ise hadisler, çok sağlam olarak tespit edilmiştir. Hadisi hüküm kaynağı saymamak, müslümanı **kâfir** yapar. Bu hüküm, kafalara iyice kazanmalıdır. Şu da mutlaka hatırda tutulmalıdır: Sünnet düşmanlığı, masum bilimsel bir mes'ele değil, ideolojik bir mes'eledir. Sünnet devre dışı bırakılacak olursa, Kur'ân ma'nen çok kolay tahrif edilir. Çünkü Kur'ân'ı manevi tahriften koruyan şey, sünnettir. Sünnet devrede olmayacak olursa, dinin direği namaz bile ortadan kalkar. Kur'ân'ı anlamada sünnet devrede olduğu sürece, bu yönde çaba sarfeden insanlar manevi tahrifi yapamayacaklardır. Bunu çok iyi bildikleri için, durmadan sünnete saldırmaktadırlar.

**Üçüncü basamak** olarak, sıra bizzat Kur'ân'a gelmiş oluyor. Şahsen ben, "Kur'ân hakkında acaba ne diyecekler" diye merakla bekliyordum. Nihayet iki kelime ortaya attılar: "**Tarihsellik**" ve "**Mahallîlik**." Yani Kur'ân'ın hükümleri, tarihin belli bir dönemine –muhtemelen asr-ı saâdete- aitti, sonraki asırlarda hükümleri artık geçerli olmaz. Mahallîlik ise, şu anlama geliyor: Kur'ânî hükümler, sadece Kur'ân'ın indiği coğrafyada geçerlidir, diğer bölgeleri ilgilendirmez. Hâşâ, defalarca hâşâ! Bu iki kelimeyi akıllarına getirirken mutlaka cin şeytanlardan da yardım almışlardır. Malumdur ki, cin şeytanlar, insanlardan olan dostlarına vahyederler (En'am 6/121). İnsan şeytanların bunu düşünemeyeceğini sanıyorum. İşte bu iki kelime, küfre en kestirme ve sinsî yoldur. Yine Müslümanlığında samimi olduğunu iddia edip de bu kelimeleri savunanlar, kötü niyetli kimselere zemin hazırladıklarının farkında mıdır?

Akademik hayata başladığımız yıllarda hep ideal bir akademisyen olarak baktığımız Prof. Dr. M. Said Hatiboğlu hocamızı, kendisine saygımdan dolayı uyarmak istiyorum. Hocamıza, Âl-i İmrân 8. âyetini hatırlatırken kendisinin iyi niyetinden kaynaklanan bu görüşlerinin başkaları tarafından da istismar edildiğini söylemeyi gerekli görüyor, konu etrafındaki isabetli tespit ve görüşleri sebebiyle de arkadaşımız Prof. Dr. Sâlim Ögüt'ü tebrik ediyorum.